

Đức Giáo hoàng Phanxicô mở hồ sơ cho các vị thánh mới

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký nhiều sắc lệnh khác nhau cho các vụ án phong thánh, thúc đẩy các vụ án phong thánh cho linh mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ Cha Emil Kapaun; một giáo dân người Ý Bartolo Longo, "Tông đồ của Kinh Mân Côi" và năm người khác.

Trong buổi tiếp kiến dành cho Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Tổng vụ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh phổ biến nhiều sắc lệnh liên quan đến những vị đang trên con đường chờ phong thánh.

Đức Thánh Cha đã công nhận "lẽ hiển dăng mạng sống" của các Tôi tớ Chúa, Cha Emil Joseph Kapaun, người đã phục vụ với tư cách là linh mục tuyên úy của Quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên; và một giáo dân người Ý Salvo D'Acquisto.

Danh từ "hiển dăng sự sống" là "một nguyên nhân mới cho thủ tục phong chân phước và phong thánh, khác với các nguyên nhân dựa trên sự tử đạo và lòng anh hùng của các nhân đức". Nguyên nhân này được Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra vào năm 2017 để công nhận là thánh "những Kitô hữu, những người theo sát các bước chân và lời dạy của Chúa Giêsu, đã tự nguyện và tự do hiến dâng cuộc sống của mình cho người khác và kiên trì với quyết tâm này cho đến chết".

Với các sắc lệnh "hiển dăng sự sống" và nhân đức anh hùng, các Tôi tớ Chúa trở thành Đáng đáng kính. Một phép lạ được xác nhận là cần thiết để phong hiển thánh, giai đoạn tiếp theo trong quá trình phong thánh.



Cha Emil Kapaun

Cha Emil Kapaun sinh ngày 20 tháng 4 năm 1916 tại Kansas, Emil Joseph Kapaun là một tuyên úy tại chiến trường Miến Điện trong Thế chiến thứ II, sau đó lại phục vụ với tư cách là một tuyên úy cho Quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, nơi Ngài bị bắt. Ngài đã chết trong tù tại Trại tù Pyoktong.

Cha được thụ phong linh mục vào năm 1940, ngài đã gia nhập Quân đoàn Tuyên úy Quân đội Hoa Kỳ vào năm 1944. Khi bị bắt làm tù binh chiến tranh ở Triều Tiên, ngài đã phục vụ những người bạn tù.

Salvo D'Aquisto

Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã công nhận sự hy sinh mạng sống của Tôi tớ Chúa Salvo D'Acquisto, một tín hữu giáo dân, sinh ra tại Naples vào ngày 15 tháng 10 năm 1920 và mất tại Palidoro, Ý vào ngày 23 tháng 9 năm 1943. Tôi tớ Chúa là thành viên của Carabinieri Ý trong Thế chiến thứ hai.



Các nhân đức anh hùng được công nhận

Ngoài ra, Đức Giáo hoàng còn công nhận các nhân đức anh hùng của ba Tôi tớ Chúa:

- Tôi tớ Chúa **Michele Maura Montaner**, linh mục giáo phận và là người sáng lập Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1843 tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) và mất tại đó ngày 19 tháng 9 năm 1915;
- Tôi tớ Chúa **Didaco Bessi**, linh mục giáo phận và là người sáng lập Tu đoàn các Nữ tu Đaminh của Đức Mẹ Mân Côi, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1856 tại Iolo (Ý) và mất tại đó ngày 25 tháng 5 năm 1919;
- Tôi tớ Chúa **Cunegonda Siwec**, giáo dân, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1876, tại Stryszawa - Siwówka (Ba Lan) và mất tại đó vào ngày 27 tháng 6 năm 1955.

Phong thánh cho các Chân phước

Ngoài ra, Đức Giáo hoàng đã châu phê quyết định của Phiên họp thường kỳ của các Hồng y và Giám mục của Thánh bộ về việc phong thánh cho hai Chân phước:

- Chân phước **Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros**, giáo dân, sinh tại Isnotú (Venezuela) vào ngày 26 tháng 10 năm 1864, và mất tại Caracas (Venezuela) vào ngày 29 tháng 6 năm 1919, và
- Chân phước **Bartolo Longo**, giáo dân, sinh tại Latiano (Ý) vào ngày 10 tháng 2 năm 1841, và mất tại Pompeii (Ý) vào ngày 5 tháng 10 năm 1926.

Chân phước Bartolo là một luật sư từ Naples, người ban đầu khinh thường Giáo hội, nhưng đã trở lại đạo và trở thành người chịu trách nhiệm thành lập Đền thánh Mân côi tại Pompeii.

Các cuộc phong thánh sắp tới sẽ được xác định vào một ngày.



Chân phước Bartolo Longo