



Đức Hồng y Pizzaballa cử hành Lễ Lá và ngài nói: 'Tình yêu mạnh hơn nỗi sợ hãi'

Thanh Quảng sdb - Tin Vatican - Linda Bordoni

Trong thông điệp Chúa Nhật Lễ Lá từ Jerusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa kêu gọi các Kitô hữu hãy kiên định trong đức tin giữa những khó khăn đang diễn ra và đáp lại lòng thù hận bằng hòa bình, đáp lại sự chia rẽ bằng đoàn kết.

Khi những người hành hương và tín hữu tụ họp tại cổng Thành Thánh Jerusalem để tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách vinh quang, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ La tinh của Jerusalem, đã công bố thông điệp Chúa Nhật Lễ Lá kêu gọi dân chúng hãy hy vọng, đoàn kết và kiên trì trước mọi nghịch cảnh.

ĐHY gửi lời chào đến những người có mặt và tất cả mọi người đang hiệp thông cầu nguyện trên khắp khu vực — từ Gaza đến Nazareth, từ Bethlehem đến Jenin, bao gồm các tín hữu ở Jordan và Síp, những lời của Đức Hồng y Pizzaballa đặc biệt gửi tới cộng đồng Kitô hữu ở Jerusalem, những người mà ngài mô tả là người bảo vệ ngọn lửa đức tin tại thành phố vĩnh cửu Phục sinh này.

Chúng ta tin vào tình yêu

“Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn”, Đức Hồng y thừa nhận. “Nhưng hôm nay chúng ta không ở đây chỉ để nói về những khó khăn. Chúng ta ở đây để tuyên bố mạnh mẽ rằng chúng ta

không sợ hãi. Chúng ta là con cái của ánh sáng, của sự phục sinh, của sự sống. Chúng ta tin vào tình yêu chiến thắng tất cả”.

Khi Giáo hội bước vào Tuần Thánh, Đức Thượng phụ suy niệm về Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, nhắc nhở các tín hữu rằng đau khổ không phải là lời cuối cùng. “Cuộc Khổ nạn không phải là đích cuối của Chúa với thế giới. Đấng Phục sinh mới là đích cuối cùng. Và chúng ta ở đây để khẳng định điều đó một lần nữa — bằng sức mạnh, bằng tình yêu và bằng đức tin không lay chuyển”.



Đức Hồng y Pizzaballa trong cuộc rước kiệu tại Jerusalem

Hãy cầu nguyện trước Chúa Kitô

Ngài mời mọi người hãy cầu nguyện, đau buồn và khao khát được an ủi trước Chúa Kitô, giống như đám đông đã từng chặt lá cọ và áo choàng trải xuống đường đón Chúa. Khi làm như vậy, ngài tái khẳng định sứ mệnh của Giáo hội là theo Chúa Kitô không chỉ trong vinh quang của Người mà còn trên con đường Thập giá - “một Thập giá không phải là biểu tượng của cái chết, mà là của tình yêu”.

Trong thời điểm chia rẽ và căng thẳng, đặc biệt là ở Jerusalem, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết không ai có thể tuyên bố sở hữu độc quyền Thành Thánh này. “Jerusalem luôn là và sẽ luôn là ngôi nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc (Is 56:7). Không ai có thể sở hữu thành phố này”.

“Chúng ta thuộc về thành phố này”, ngài nói thêm, “và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của chúng ta dành cho Jerusalem, cũng như không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rô-ma 8:35)”.

Đáp lại lòng thù hận bằng hòa bình

Gửi đến tất cả các Kitô hữu, ngài kêu gọi một phản ứng hòa bình đối với lòng thù hận, đoàn kết đối với chia rẽ và chào đón sự từ chối. “Đây là ơn gọi của chúng ta: xây dựng, đoàn kết, phá bỏ những bức tường và hy vọng chống lại mọi hy vọng”.

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thượng phụ kêu gọi các tín hữu không được nản lòng. “Chúng ta đừng nản lòng. Chúng ta đừng mất hy vọng. Chúng ta hãy ngược mắt lên với sự tin tưởng và đổi mới cam kết cụ thể và chân thành của chúng ta đối với hòa bình và sự đoàn kết, dựa trên sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô”.

“Chúc mọi người có một Tuần Thánh đầy phước lành!” ngài nói.



Đoàn rước Lễ Lá tại Jerusalem (ANSA)