



Vatican - Đức Hồng y Angelo Amato, 'Người con của Thánh Gioan Bosco, đã dành nhiều năm để cống hiến cho Tin mừng Phúc âm và Giáo hội', đã qua đời vào ngày 02 tháng 01 năm 2025

Thanh Quảng sdb - (ANS - Vatican)

Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng của Bộ Phong thánh, đã qua đời vào ngày 31 tháng 12, hưởng thọ 86 tuổi. Sau khi ngài qua đời, Hồng y đoàn hiện có 252 hồng y, trong đó có 139 vị là cử tri và 113 vị không phải là cử tri.

Trong văn thư gửi đến cha Bề trên cả của Tu hội Don Bosco, ĐTC viết: 'Tôi tạ ơn Chúa vì lời chứng đầy tính xây dựng của người tôi tớ của Cha Thánh Gioan Bosco, người đã dành nhiều năm để cống hiến mình cho Phúc âm và Giáo hội. Tôi nghĩ đến tinh thần mục vụ của ngài và võ liếng thần học mà ngài đã dùng để phục vụ Giáo hội, đặc biệt là trong Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phong thánh. Tôi xin đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn của người tôi tớ tốt lành này'. Đây là cách Đức Giáo hoàng Phanxicô tưởng nhớ Đức Hồng y Salêdiêng Angelo Amato, trong một bức điện tín ĐTC gửi đến cho Cha Bề trên Cả, Cha Stefano Martoglio.

ĐHY Angelo Amato sinh ra tại Molfetta (Bari), vào ngày 8 tháng 6 năm 1938, trong một gia đình làm nghề biển. Là con cả trong gia đình có bốn người con, ngài đã theo học tại Học viện Hàng hải ở Bari, trong khoa thuyền trưởng đường dài. Nhưng vào năm thứ ba, vào tháng 10 năm 1953, ngài quyết định từ bỏ sự nghiệp để gia nhập tu hội Salêdiêng tại Torre Annunziata. Năm 1956, ngài tuyên khấn lần đầu. Sau khi chuyển về Rome, ngài theo học tại Pontifical Salesian Athenaeum (nay là Pontifical

Salesian University), lấy bằng triết học. Năm 1962, ngài tuyên khấn trọn đời và bắt đầu hai năm đào tạo thực hành tại Cao đẳng Salesian ở Cisternino (Brindisi), nơi ngài dạy văn học ở trường trung học cơ sở. Sau khi lấy bằng thần học tại Khoa Thần học của Đại học Giáo hoàng Salesian ở Rome, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 12 năm 1967.

Ngài đăng ký học tại Pontifical Gregorian University, và năm 1974 lấy bằng tiến sĩ thần học, ngay lập tức được mời để giảng dạy môn học này. Năm 1977, ngài được Ban Thư ký của Thánh bộ Hiệp nhất Kitô giáo cử đi Hy Lạp, bốn tháng tại học viện Athens của Dòng Tên để chuẩn bị nhập học đại học. Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển (tiếng Hy Lạp viết và nói hiện đại), ngài được chuyển về Thessaloniki với tư cách là sinh viên được học bổng của Tòa Thượng phụ Constantinople. Ngài cư trú tại Tu viện Vlatadon, nơi có tu viện của các tu sĩ Chính thống giáo và Idrima ton Paterikon Meleton (Viện Nghiên cứu Giáo phụ), với một thư viện chuyên về thần học Chính thống giáo và một bộ sưu tập phim vi mô có giá trị về các bản thảo Núi Athos. Sau đó, ngài đăng ký vào Khoa Thần học tại Đại học Thessaloniki, tham dự các lớp của Jannis Kaloghirou về lịch sử giáo điều và các bài của Jannis Romanidis về giáo điều hệ thống. Đồng thời, ngài nghiên cứu về bí tích sám hối trong thần học Chính thống giáo Hy Lạp từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, được xuất bản trong bộ 'Análekta Vlatádon' (1982).

Sau khi tốt nghiệp, ngài trở lại Rome, giảng dạy về Kitô học tại Khoa Thần học của Đại học Giáo hoàng Salêdiêng, giữ chức Khoa Trưởng từ năm 1981 đến năm 1987 và từ năm 1994 đến năm 1999. Từ năm 1997 đến năm 2000, ngài cũng là Phó Viện trưởng của đại học này. Năm 1988, ngài được cử đến Washington để học về thần học tôn giáo và hoàn thành sách giáo khoa Kitô học. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin, Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn, và là cố vấn của Học viện Giáo hoàng Quốc tế Marian. Năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm Tổng thư ký của Học viện Giáo hoàng về Thần học được tái cấu trúc và là biên tập viên của tạp chí thần học mới thành lập 'Path'. Từ năm 1996 đến năm 2000, ngài là thành viên của ủy ban thần học-lịch sử cho Đại lễ Năm Thánh Hai Ngàn.

Được bổ nhiệm làm thư ký của Thánh bộ Giáo lý Đức tin vào ngày 19 tháng 12 năm 2002 và được chọn làm TGM với hiệu tòa Sila, ngài đã được tấn phong giám mục vào ngày 6 tháng 1 năm 2003 do Đức Giáo hoàng John Paul II tại Vương cung thánh đường Vatican.

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Benedict XVI đã đặt ngài kế nhiệm Đức Hồng y José Saraiva Martins làm Tổng trưởng Thánh bộ Phong thánh, và trong Công nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010 ngài được tấn phong Hồng y của đền thờ Diaconia of Santa Maria in Aquiro. Ngài đã tham dự mật nghị vào tháng 3 năm 2013 bầu Đức Giáo hoàng Phanxicô. Vào ngày

19 tháng 12 năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài là trưởng Bộ Phong thánh, một chức vụ mà ngài đã giữ cho tới năm 2018 ngài về hưu trước khi bước sang tuổi 80.

Vào tháng 11 năm 2013, Đức Hồng y Amato đã kết thúc quá trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Tonino Bello tại Nhà thờ chính tòa Molfetta. Đức Hồng y cho biết, 'Tự do tư tưởng và hành động, sự trân trọng đối với giáo dân, giáo dục cho giới trẻ, giá trị của hòa bình, tình yêu thương đối với người lân cận, sự quan tâm với người nghèo', 'là những lời dạy' của Đức Giám mục Tonino, giám mục của Molfetta từ năm 1982 đến năm 1986. Đức Hồng y Amato nhấn mạnh, 'chúng từ của ngài cho chúng ta biết rằng sự thánh thiện không phải là đặc quyền của một số ít người, mà là ơn gọi của tất cả mọi người', bởi vì tất cả chúng ta đều được kêu gọi noi theo 'Chúa Giêsu và các nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến.

Giám mục Molfetta, Đức cha Domenico Cornacchia, cùng với toàn thể giáo phận, tưởng nhớ Đức Hồng y Amato 'với lòng biết ơn sâu sắc' là 'một người có đức tin và là mục tử không biết mệt mỏi, người đã phục vụ Giáo hội hoàn vũ và dân Chúa với lòng tận tụy lớn lao'.