



Mười hai năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô: con đường tiến trình mới và cánh cửa rộng mở

Thanh Quảng sdb - Salvatore Cernuzio (Aleteia)

Sau thông báo về sự ra đi của Đức Phanxicô vào Thứ Hai Phục Sinh, chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về những điểm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô, các chuyến đi, cải cách, bài viết, hoạt động vì hòa bình và tình huynh đệ nhân loại, cũng như sự tiếp cận với người nghèo và người di cư của ngài.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trở thành người đầu tiên trong số nhiều người.

Vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ Latinh, người đầu tiên chọn danh hiệu Phanxicô, người đầu tiên được bầu khi người tiền nhiệm vẫn còn sống, người đầu tiên sống bên ngoài Điện Tông tòa, người đầu tiên đến thăm những vùng đất mà trước đây chưa từng có một vị giáo hoàng nào đặt chân đến - từ Iraq đến Corsica - người đầu tiên ký Tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại với một trong những nhà chức trách tôn giáo cao nhất của thế giới Hồi giáo.

Ngài cũng là Giáo hoàng đầu tiên thành lập Hội đồng Hồng y để quản lý Giáo hội, giao các vai trò trách nhiệm cho phụ nữ và giáo dân trong Giáo triều, khởi xướng một Thượng hội đồng được chuẩn bị bằng cách tham vấn toàn cầu với Dân Chúa, là người đầu tiên bãi bỏ chế độ bí mật của Giáo hoàng đối với các vụ lạm dụng tình dục và chính thức xóa bỏ án tử hình khỏi Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.

Ngài đã lãnh đạo Giáo hội trong thời kỳ đánh dấu nhiều cuộc chiến tranh, lớn nhỏ, diễn ra "từng phần" trên khắp các châu lục. ĐTC luôn xác quyết rằng chiến tranh "là một thất bại", như Ngài đã lặp lại trong hơn 300 lời kêu gọi, ngay cả khi giọng nói của ngài yếu ớt, trong hàng trăm tuyên bố công khai của ngài sau khi bạo lực bùng phát ở Ukraine và Trung Đông.

Những con đường và quy trình mới

Đức Giáo hoàng Phanxicô, tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, có lẽ không muốn khái niệm "đầu tiên" gắn liền với triều đại giáo hoàng của mình, trong suốt 12 năm qua không tập trung vào việc đạt được các cột mốc hoặc phá vỡ kỷ lục mà là khởi xướng các "quy trình".

Các tiến trình đang diễn ra, các tiến trình đã hoàn tất hoặc các tiến trình còn xa xôi, có khả năng sẽ không thể đảo ngược ngay cả đối với bất kỳ ai kế nhiệm ngài với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô.

Chúng đánh dấu các hành động tạo ra "các tiến trình mới" trong xã hội và trong Giáo hội – như ngài đã viết trong "lộ trình" cho triều đại giáo hoàng của mình, *Evangelii Gaudium* – luôn trong viễn cảnh gặp gỡ, trao đổi và đoàn kết.

Từ tận cùng trái đất

"Và bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này: Giám mục và Dân Chúa," là những lời đầu tiên được nói ra từ Ngai tòa Trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vào cuối buổi tối ngày 13 tháng 3 năm 2013, trước đám đông đã tập trung đầy Quảng trường Thánh Phêrô sau một tháng sau khi Đức Benedict XVI từ chức.

Đối với đám đông, Vị Giáo hoàng 76 tuổi mới được bầu, được các Hồng y Tuyển chọn “từ tận cùng trái đất”, đã ban phép lành. Ngài muốn đọc Kinh Kính Mừng với mọi người bằng tiếng Ý giới hạn của mình vì ngài không nói thường xuyên, chỉ trong những chuyến viếng thăm hiếm hoi của ngài tới Rome.

Ngày hôm sau, ngài muốn chào hỏi mọi người trong chuyến viếng thăm Giáo xứ Thánh Anna ở Vatican. Sau đó, ngài đi ô tô đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi ngài đến thăm nhà nguyện có bức ảnh Đức Mẹ Bào chữa Dân thành Roma (Salus Populi Romani).

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, ngài tiếp tục đến thăm Vương cung thánh đường này để cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn trong những thời khắc quan trọng. Và đây là Đền thờ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô mong muốn được chôn cất.



Một người chần chừ giữa mọi người

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thể hiện sự gần gũi của mình với mọi người, một di sản từ sứ vụ của ngài tại Argentina, theo nhiều cách trong những năm tiếp theo: với các chuyến thăm đến các nhân viên Vatican tại văn phòng của họ, với các ngày Thứ Sáu kính Lòng Thương Xót trong Năm Thánh 2016 tại những nơi bị thiệt thòi và loại trừ, với các Thánh lễ Thứ

Năm Tuần Thánh được cử hành tại các nhà tù, viện dưỡng lão và trung tâm tiếp nhận, với chuyến viếng thăm dài đến các giáo xứ ở vùng ngoại ô La Mã và với các chuyến thăm bất ngờ và các cuộc gọi điện thoại cho nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Ngài đã chứng tỏ điều này trong mọi chuyến Tông du, bắt đầu từ chuyến đầu tiên đến Brazil vào năm 2013, một chuyến đi mà ngài được thừa hưởng từ Đức Giáo hoàng Benedict, nơi hình ảnh chiếc xe popemobile hòa vào đám đông đã đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ.



Vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Iraq

Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện 47 cuộc tông du quốc tế để đáp lại lời mời tại các sự kiện và lễ kỷ niệm, lời mời đặc biệt từ chính quyền hoặc để thực hiện mong muốn lâu dài của mình, như ngài đã tiết lộ trong chuyến bay trở về từ Iraq vào năm 2021 trong cơn đại dịch Covid.

Ngài đã dành ba ngày ở đất nước này trong bối cảnh lo âu chung về an ninh, đến thăm Baghdad, Ur, Erbil, Mosul và Qaraqosh, nơi vẫn đầy

những nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố, với những vết máu trên tường và lều trại của những người di tản dọc theo các con đường.

Nhiều người đã khuyên ngài không nên đến thăm vì lo ngại về vệ sinh và nguy cơ bị tấn công khủng bố, nhưng ngài vẫn quyết thực hiện. Đó là chuyến đi "đẹp nhất", như chính Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn luôn nói. Ông là Giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến vùng đất Abraham, nơi mà Đức John Paul II không thể đến, và có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tôn giáo Shiite Al-Sistani.

Chuyến đi Bangui và chuyến đi dài nhất Đông Nam Á và Châu Đại Dương



Với quyết tâm tương tự vào năm 2015, ngài đã đến Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi, nơi bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm khiến xác chết nằm la liệt trên đường phố ngay cả thời điểm trong chuyến tông du.

Tại quốc gia châu Phi này, ngài nói ngài muốn dù có nguy hiểm đến nỗi phải "nhảy dù từ máy bay", Đức Phanxicô đã mở Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót trong một buổi lễ xúc động, đánh dấu Năm Thánh đầu tiên được mở không phải ở Rome, mà ở một trong những khu vực nghèo đói nhất thế giới.

Quyết tâm tương tự đó cũng dẫn đến quyết định thực hiện một chuyến tông du dài nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài vào tháng 9 năm 2024: đi Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore. Trong

hai tuần, Đức Thánh Cha đã đi qua hai châu lục, bốn múi giờ và bốn thế giới khác nhau, mỗi thế giới đại diện cho các chủ đề chính trong giáo huấn của ngài: tình huynh đệ và đối thoại liên tôn, vùng ngoại vi và tình trạng khẩn cấp về khí hậu, hòa giải và đức tin, sự giàu có và phát triển để phục vụ người nghèo.

Từ Lampedusa đến Juba

Trong số các Chuyến tông du và chuyến viếng thăm mục vụ, người ta không thể quên chuyến đi đầu tiên ra khỏi Rome đến hòn đảo nhỏ Lampedusa của Ý, nơi chứng kiến nhiều thảm kịch di cư, nơi ngài đã ném một vòng hoa xuống Địa Trung Hải, "một nghĩa trang ngoài trời". Vấn đề này đã được lặp lại một lần nữa trong hai chuyến đi đến đảo Lesbos của Hy Lạp (năm 2016 và 2021) trong các chuyến thăm của ngài đến các trại tị nạn.

Những chuyến Tông du đáng nhớ khác bao gồm chuyến viếng thăm Đất Thánh (năm 2014), Thụy Điển (năm 2016) để kỷ niệm 500 năm Cải cách của Tin lành Luther và đến Canada (năm 2022) để xin lỗi người dân các Quốc gia Đầu tiên về những vụ lạm dụng đã xảy ra trong các trường nội trú do Giáo hội điều hành trong thời đầu lập quốc.

Và sau đó là Chuyến Tông du của ngài đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan (năm 2023), chuyến viếng thăm sau này cùng đi chung với Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Justin Welby và Người trưởng của Đại hội đồng Giáo hội Scotland, Đức Ian Greenshields, làm nổi bật tình đại kết mong chữa lành vết thương của một dân tộc. Những vết thương mà ngài đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Nam Sudan hàn gắn, khi ngài mời họ đến tĩnh tâm hai ngày tại Santa Marta, và kết thúc bằng cử chỉ rất xúc động khi ngài quỳ xuống hôn chân họ.

Chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ năm 2015 để tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau nhiều thập kỷ căng thẳng.

Đức Phanxicô đã vận động cho sự kiện lịch sử này trong nhiều tháng, khi ngài liên lạc với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Cuba Raúl Castro, hối thúc họ "khởi đầu một giai đoạn mới". Bản thân Tổng thống Obama đã công khai cảm ơn ĐTC vì những nỗ lực đó.

Tại Havana, Đức Phanxicô cũng gặp Đức Thượng phụ Kirill và ký một tuyên bố chung để thực hiện "tình đại kết của lòng bác ái", cam kết của các Kitô hữu đối với một thế giới huynh đệ hơn. Cam kết này đã bị một nỗi buồn sâu xa sau vài năm sau đã bùng nổ một cuộc xâm chiếm Ukraine của Liên xô tạo ra chiến tranh ở ngay trung tâm châu Âu.

Lễ ký kết Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại tại Abu Dhabi



Năm 2019, Đức Phanxicô đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ngài đã đồng ký vào Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại với Đại giáo chủ al-Tayeb, đánh dấu một đỉnh cao của mối giao hảo với Đại học Sunni Al-Azharand và là nền tảng của cuộc đối thoại Kitô giáo - Hồi giáo.

Các thông điệp

Các cuộc đối thoại và hoạt động được thực hiện trong những chuyến đi này được phản ánh trong các bài viết của ĐTC. Trong thời gian làm giáo hoàng, ngài đã viết bốn Thông điệp: Thông điệp đầu tiên là Ánh Sáng Đức Tin 'Lumen Fidei', chủ đề đức tin, mà ngài đã viết cùng với cố Giáo hoàng Benedict XVI.

Thông điệp này được tiếp nối vào năm 2015 bằng 'Laudato si', một tiếng kêu của Trái đất kêu mời "thay đổi hướng đi" cho "ngôi nhà chung" của chúng ta đang bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu và khai thác, đồng thời thúc giục hành động xóa đói giảm nghèo và đảm bảo tiếp cận công bằng với các nguồn tài nguyên của hành tinh.

Thông điệp thứ ba là Tất cả là anh em 'Fratelli Tutti', nền tảng của giáo huấn của ngài sau Văn kiện Abu Dhabi, là lời tiên tri về tình huynh đệ như là con đường duy nhất cho tương lai của nhân loại.

Cuối cùng, vào năm 2024, ngài đã ban hành Thông điệp Ngài đã thương yêu chúng ta 'Dilexit Nos', trong đó ngài xem xét lại truyền thống và sự liên quan hiện tại của "tình yêu nhân loại và thiêng liêng của Trái tim Chúa Giêsu", gửi một thông điệp gợi nhớ lại cho một thế giới hầu như đã đánh mất trái tim mình.

Tông huấn và Tông Thư (Motu Proprio)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết bảy Tông huấn, bắt đầu bằng Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng 'Evangelii Gaudium' năm 2013 đến Tông huấn Tình Yêu Chúa (C'est la Confiance), được công bố năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux.

Trong thời gian đó, ngài đã ban hành ba Tông huấn Hậu Thượng hội đồng – 'Amoris Laetitia' (Thượng hội đồng về Gia đình), 'Christus Vivit' (Thượng hội đồng về Người trẻ), 'Querida Amazonia' (Thượng hội đồng về Khu vực Amazon) –, và sau đó là 'Gaudete et Exsultate' lời kêu gọi nên thánh trong thế giới đương đại, và cuối cùng là 'Laudate Deum', phần tiếp theo của 'Laudato si' kết hợp lời kêu gọi của ngài là lắng nghe tiếng kêu của Mẹ Trái đất trước khi đạt đến "điểm bùng phát".

Đức Phanxicô cũng đã ký gần sáu mươi Thư Luân Lưu "Motu proprio" nhằm tái cấu trúc các cơ cấu của Giáo triều Rôma và lãnh thổ của Giáo phận Rôma, sửa đổi Luật Giáo hội và hệ thống tư pháp Vatican, ban hành các chuẩn mực và thủ tục nghiêm ngặt hơn để chống lại các vụ lạm dụng trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong Giáo hội.

Trong số đó có 'Vos Estis Lux Mundi', một văn bản kết hợp các khuyến nghị và đề xuất từ Hội nghị thượng đỉnh về Bảo vệ trẻ vị thành niên của Vatican, được tổ chức vào tháng 2 năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt đó là đỉnh cao của những nỗ lực của Giáo hội nhằm chống lại các hành vi lạm dụng của giáo sĩ, không chỉ là tình dục, và thể hiện mong muốn của Giáo hội là hành động với sự thật và minh bạch theo tinh thần sám hối.

Trong 'Vos estis lux mundi', Đức Phanxicô đã thiết lập các thủ tục mới để báo cáo các hành vi lạm dụng và đề ra các trách nhiệm giải trình, đảm bảo rằng các giám mục và bề trên Dòng tu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.



Cải tổ Giáo triều La Mã

Cải tổ Giáo hội là mối quan tâm chính trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài. Ngay sau khi đắc cử, Đức Phanxicô đã thành lập Hội đồng Hồng y, C9 (sau này trở thành C6 và C8 với sự thay đổi về thành viên), một "nội các" nhỏ để hỗ trợ ngài trong việc quản lý Giáo hội hoàn vũ và thực hiện cải cách Giáo triều.

Việc sáp nhập các bộ phận và những thay đổi khác về chức danh và cơ cấu tổ chức phản ánh công việc đang diễn ra, lên đến đỉnh điểm là việc công bố Tông hiến Praedicate Evangelium vào năm 2022.

Trong số những đổi mới quan trọng nhất được đưa ra bởi văn kiện được mong đợi này là việc thành lập một Bộ Truyền giáo mới, do Đức Giáo

hoàng trực tiếp đứng đầu, và sự tham gia của giáo dân "vào các vai trò lãnh đạo và chia sẻ trách nhiệm".

Làn sóng thay đổi này bao gồm việc bổ nhiệm giáo dân đầu tiên, Tiến sĩ Paolo Ruffini, làm người đứng đầu Bộ Truyền thông, với các việc bổ nhiệm những người nữ đầu tiên làm Tổng trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Các Tu Hội Tông đồ, Sơ Simona Brambilla, và người phụ nữ đầu tiên làm Thống đốc Thành phố Vatican, Sơ Raffaella Petrini.

Phụ nữ trong Giáo hội



Các phụ nữ được bổ nhiệm vào các thánh bộ

Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và xã hội thực sự là mối quan tâm quan trọng đối với Đức Phanxicô. Đức Giáo hoàng đã giao phó cho phụ nữ những vai trò lãnh đạo quan trọng hơn bất kỳ vị Giáo hoàng nào trước đây, thành lập hai ủy ban để nghiên cứu về nữ phó tế và ngài liên tục nhắc nhở Giáo hội về "thiên tài" của nữ giới và chiều kích làm mẹ của họ. Ngài đã đặt các nữ tu, nhà truyền giáo, giáo sư và nhà thần học bên cạnh các hồng y và giám mục tại các nhóm của Thượng hội đồng về tính công đồng, lần đầu tiên cho họ quyền bỏ phiếu.

"Mọi người, mọi người, mọi người"

Một đặc điểm chính trong triều đại giáo hoàng của ngài là ngài nhấn mạnh vào "sự cởi mở", mặc dù không phải dưới hình thức phá vỡ truyền thống một cách mạnh mẽ hay triệt để. Thay vào đó, cách tiếp cận của ngài tập trung vào việc khởi xướng các quá trình rộng rãi trong Giáo hội.

Tinh thần cởi mở này được phản ánh trong một số quyết định và sáng kiến mục vụ quan trọng. Ví dụ như cách đối xử đối với những người đã ly hôn và tái hôn, đặc biệt là trong việc tiếp cận các bí tích của họ. Thay vì chỉ xem Bí tích Thánh Thể như một “thức ăn nuôi dưỡng sự hoàn hảo”, nó đã được tái khái niệm hóa thành “thuốc cho tội nhân”, thể hiện lập trường thần học từ bi và phục hồi hơn.

Tầm nhìn bao trùm này còn mở rộng hơn nữa, đặc biệt là trong cách tiếp cận đang phát triển của Giáo hội đối với những người thuộc nhóm Đồng Giới (LGBTQ). Một lời kêu gọi về sự gần gũi và chào đón mục vụ đã được đưa ra, dựa trên niềm tin rằng họ cũng có một vị trí trong Giáo hội, vì Giáo hội dành cho “mọi người, mọi người, mọi người”, như ngài thường nhắc lại.

Ý tưởng tương tự đã truyền cảm hứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ĐTC nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn và đại kết, tìm kiếm sự hòa giải và hiểu biết lẫn nhau giữa các giáo phái Kitô giáo và các tín ngưỡng khác. Nỗ lực này thường được định hình thông qua lăng kính của một “chủ nghĩa đại kết bằng máu”, thừa nhận sự đau khổ và tử đạo chung giữa các truyền thống Kitô giáo, đóng vai trò là sức mạnh thống nhất chống lại nhiều định kiến và chia rẽ.

Ngoài ra, việc ngài tập trung vào Trung Quốc, với Thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục, được ký vào năm 2019 và gia hạn ba lần, đã đánh dấu những bước tiến quan trọng trong đối thoại, bất chấp những trở ngại và thách thức, với một “dân tộc cao quý” mà ngài mong muốn được đến viếng thăm.

Chủ đề truyền giáo và công đồng

Chủ đề truyền giáo, hay công việc “truyền giáo”, là trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Ngài thường xuyên kêu gọi “công đồng”, một thuật ngữ được nhắc đến trong suốt mười hai năm qua. Ngài dành hai phiên họp của Thượng hội đồng (năm 2023 và 2024) cho công đồng, đổi mới cấu trúc và chức năng của hội đồng công đồng, nhận ra sự cần thiết phải bắt đầu hành trình công đồng “từ cấp cơ sở” và thành lập mười nhóm nghiên cứu để khai triển các chủ đề về giáo lý, thần học và mục vụ sau các phiên họp.



Người nghèo và người di cư

Triều đại của Đức Phanxicô được ghi nhớ vì một số hoạt động bao hàm toàn bộ thực tế của giáo hội, chính trị và xã hội: “văn hóa vút bỏ”, “toàn cầu hóa sự thờ ơ”, “một Giáo hội nghèo cho người nghèo”, “một Giáo hội hướng ngoại”, “những người chăn chiên có mùi của đàn chiên”, “một đạo đức đoàn kết toàn cầu”.

Mối quan tâm liên tục của ngài đối với người nghèo và những người bị thiệt thòi đã thúc đẩy ngài thành lập vào năm 2017, một Ngày đặc biệt dành cho người nghèo, trong đó ngài tổ chức những bữa ăn đặc biệt với những người vô gia cư tại Hội trường thánh Giáo hoàng Phaolô VI.

Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ về hiện tượng di cư với bốn động từ “chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập”, đưa ra các hướng dẫn để giải quyết những gì ngài gọi là “một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ”.

Cam kết vì hòa bình

Kết thúc chiến tranh là mối quan tâm thường xuyên mà ngài đề cập đến bằng những lời kêu gọi hòa bình đầy nhiệt huyết, những lá thư gửi đến các sứ thần và người dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực, và sự an ủi được cung cấp thông qua các cuộc gọi video - đáng chú ý là các cuộc gọi hàng ngày

của ngài đến giáo xứ Thánh Gia ở dải Gaza - hoặc các nhiệm vụ mà ngài giao phó cho các hồng y và việc gửi các hàng hóa thiết yếu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành Giáo hoàng trong thời chiến", ngài tâm sự trong podcast đầu tiên và duy nhất của mình với phương tiện truyền thông Vatican vào ngày kỷ niệm ngày được bầu làm Giáo hoàng.

Các Thông điệp của ngài rất rõ ràng: các cuộc xung đột đang diễn ra ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi chỉ có thể được giải quyết bằng cách kêu gọi "đối thoại" và "thỏa hiệp danh dự" cho tất cả các bên.

Hòa bình là mục tiêu mà Đức Giáo hoàng Phanxicô liên tục kêu gọi mọi người cầu nguyện. Ngài đã thiết lập những ngày ăn chay và cầu nguyện cho Syria, Lebanon, Afghanistan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Đất Thánh, với sự tham gia của các tín hữu trên toàn thế giới

Năm 2022, ngài đã thánh hiến Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ Maria. Ngài đã tổ chức những khoảnh khắc lịch sử như trồng cây ô liu tại Vườn Vatican vào ngày 8 tháng 6 năm 2014, với Tổng thống Israel và Palestine, Shimon Peres và Mahmoud Abbas.

ĐTC cũng thực hiện các sáng kiến phi truyền thống vì hòa bình, như ngài đến thăm vị Đại sứ Nga tại Vatican, Alexander Avdeev, một ngày sau khi quả bom đầu tiên được người Nga thả xuống Kyiv, tìm cách mở ra cuộc đối thoại với Tổng thống Putin và đưa ra lời đề nghị hòa giải.

Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đối thoại và làm việc vì hòa bình, ngài nhấn mạnh mọi người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về những giọt nước mắt của người dân vô tội. Ngài lên án nạn buôn bán vũ khí đang phát triển mạnh, đề xuất sử dụng chi tiêu quân sự cho một quỹ toàn cầu để chống lại nạn đói. Ngài kêu gọi xây dựng những cây cầu thay vì những bức tường, thúc giục ưu tiên lợi ích chung hơn các chiến lược quân sự, nhiều khi ngài phải đối diện với sự chỉ trích và hiểu lầm về những lời kêu gọi này.

Những đổi mới

Trong nhiều năm, những lời chỉ trích chống lại ngài thường xuyên xuất hiện và Giáo hoàng Phanxicô đã đáp lại bằng sự hài hước, một thái độ mà ngài nói, có thể "thu hút chúng ta đến với ân sủng của Chúa".

Phong cách mục vụ độc đáo của ngài, gạt bỏ các nghi thức và phong tục rườm rà, thậm chí chọn một nơi ở khác tại Vatican thay cho kỳ nghỉ hè truyền thống của giáo hoàng tại Castel Gandolfo, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi và ngạc nhiên.

Ngài thường xuyên xuất hiện trên các chương trình phát sóng trực tiếp trên web và truyền hình, sử dụng tài khoản Twitter @Pontifex bằng 9 ngôn ngữ làm kênh truyền tải thông điệp ngay lập tức và được nhiều người đọc.

Những khoảnh khắc khó khăn và vấn đề sức khỏe



Trong những năm bận rộn này, cũng có những khoảnh khắc khó khăn, bao gồm các phiên tòa - vụ án dài và phức tạp liên quan đến việc quản lý quỹ của Tòa thánh - vụ bê bối Vatileaks 2, các vụ lạm dụng và tham nhũng, và việc xuất bản cuốn sách gây tranh cãi về Vatican.

Ngài cũng phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe, với các ca phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli vào năm 2021 và 2023, và nhập viện năm 2023 do các biến chứng về hô hấp, sau đó bị cảm lạnh, cúm và đau đầu gối thường xuyên, trong những năm gần đây phải sử dụng xe lăn.

Dữ liệu thống kê

Mặc dù gặp khó khăn, hoạt động và sự hiện diện mạnh mẽ của Giáo hoàng Phanxicô tại các sự kiện không bao giờ giảm sút.

Một số con số thống kê minh họa cho thực tế này:

Hơn 500 buổi tiếp kiến chung, mười công nghị hồng y để phong chức 163 tân hồng y, tạo nên tính cách phổ quát cho thực tại của Giáo hội; hơn 900 lễ phong thánh (bao gồm phong thánh cho ba vị tiền nhiệm: Gioan XXIII, Gioan Phaolô II, Phaolô VI); những năm đặc biệt, chẳng hạn như những năm dành cho Đời sống thánh hiến (2015-2016), Thánh Giuse (2020-2021) và Gia đình (2021-2022); và bốn Ngày Giới trẻ Thế giới: Rio de Janeiro, Krakow, Panama, Lisbon. Hai Năm Thánh: Năm Thánh Lòng Thương Xót đặc biệt năm 2016 và Năm Thánh thường lệ năm 2025, đang diễn ra với chủ đề "Những người hành hương của Hy vọng".



Buổi Cầu Nguyện cho Thế giới (Statio Orbis) trong cơn đại dịch Covid

Giáo hoàng Phanxicô tìm kiếm sự gần gũi với công chúng ngay cả thông qua các cuộc phỏng vấn, sách, lời tựa và tự truyện, nhưng có lẽ một trong những biểu hiện sâu sắc nhất của sự gần gũi này là hình ảnh ngài khập khiễng một mình dưới mưa tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng tanh trong Đêm Cầu Nguyện cho Thế giới (Statio Orbis) vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Thế giới, bị phong tỏa bởi đại dịch Covid -19 đã chứng kiến một người đàn ông lớn tuổi dường như đang gánh chịu gánh nặng của một thảm kịch đã đảo lộn cuộc sống thường ngày. Nhân loại đang đau khổ, nhưng Giáo hoàng đã nói về hy vọng và tình anh em: ""Chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả chúng ta đều mong manh và mất phương hướng, vì vậy quan trọng và cần thiết là tất cả chúng ta được kêu gọi cùng nhau chèo thuyền.""

